

*Ze heeft de goede genen van haar moeder en vindt het niet erg om ouder te worden. Verder danst ze graag en noemt ze zichzelf een neurotische perfectionist. **Griselda Molemans-Visser.***

Ultiem geluk...

"Ik verras mijn geliefden graag met een lekkere maaltijd. Door samen te eten vallen alle barrières weg."

Beste advies ooit gekregen...

"Van mijn vader: 'Bek houden en prestaties leveren.' In dit leven moet je alle kansen goed benutten."

Favoriete reisbestemming...

"Ik wil al heel lang naar de Banda-eilanden in de Molukse archipel, die van een verstilde schoonheid zijn. Je kunt er alleen komen per watervliegtuig of per boot."



Griselda Molemans-Visser (49),

voormalig presentatrice van Studio Sport en RTL Sport, woont in Amerika waar ze werkt als journaliste en schrijfster en het persbureau QNA runt. Haar eerste thriller, *Dog van de naald*, is net verschenen (€ 16,95, Mistral).

Vind je jezelf mooi?

"Ik heb mazzel dat ik de goede genen van mijn moeders familie heb geërfd. Mensen denken dat mijn moeder mijn oudere zus is."

Wat mij van mijzelf tegenvalt...

"Ik ben een perfectionist met een groot oog voor detail, op het neurotische af."

Ochtendritueel...

"Ik heb een poes geadopteerd, Miss Kiki. Om zes uur 's ochtends tikt ze met haar pootje op mijn neus en dan geef ik haar eten."

Wat ik het liefst doe...

"Ik lig graag in het zwembad, sta graag op de tennisbaan en op de dansvloer."

Nummer dat mij elke keer weer raakt...

"*Weather with you* van Crowded House. Hun muziek maakt mij vrolijk."

Heimelijk genoeg...

"Op de bank met twee liter zoethoutthee, een schaal petitfourtjes en een stapel thrillers."

Wil ooit nog eens...

"Een kookboek schrijven met Indo-Afrikaanse recepten als hommage aan mijn afkomst."

Wat ik nu weet...

"Dat het niet erg is om ouder te worden. Wij vrouwen zijn als goede wijn."

Angst of verlangen...

"Ik heb het verlangen om samen met mijn vriend heel gelukkig oud te worden."

Signature outfit...

"Mijn plan is om meer kleur in mijn garderobe te brengen. Er is alleen één probleem: ik houd niet van winkelen."

Kostbaarste bezit...

"Een klein Boeddha-beeldje, gekregen van mijn vriend, dat ik nu al tien jaar bij mij draag."

Wat ik nooit vergeet...

"Op mijn tiende overleed mijn overgrootmoeder, de nacht erna droomde ik dat er iemand in mijn kamer stond en over mijn haren streek. Volgens mijn Indische moeder was dit mijn overgrootmoeder die afscheid kwam nemen."